

Piratenpartij Utrecht

Toekomstvisie

Decentraal, zelforganiserend samen-leven



Inhoud

Vanwaar de naam Piratenpartij?	4
De tijdlijn	4
Wereldwijde burgerbeweging	4
Kennis als recht	5
Wie zijn wij?	6
Wat wij willen	7
De kern van de zaak	8
Wij hebben een probleem	8
Het grote verhaal	9
Verhaal in crisis	9
Het verhaal van Nederland	9
Het verhaal van de piratenpartij	10
Tijd, het meest waardevolle dat je hebt	11
De kern van het verhaal	11
Samen Leven	13
Huidige situatie	13
Wie zijn wij	14
Samen Leven	15
Het probleem	15
De Oplossing	16
Samenleving	17
Concreet	19
Politiek	19
Samenleving	20
Toekomst	21
In het kort	23

Vanwaar de naam Piratenpartij?

Wij krijgen deze vraag regelmatig. De naam zou mensen afschrikken en wij zouden niet serieus overkomen. Toch gaan wij onze naam niet veranderen, want Piraat staat synoniem voor het internet. Het heeft weinig te maken met zeerovers, veel meer met de boekpiraten ten tijde van drukpers of de radiopiraten die vonden dat kennis en muziek voor iedereen toegankelijk moest zijn. De Piratenpartij staat voor een vrije kennis samenleving. Kennis is bepalend voor hoe wij samen leven en iedereen moet vrije toegang hebben tot die kennis. Dus als je echt moeite heb met de naam Piratenpartij kun je het ook de InternetPartij noemen, of de BoekPiratenpartij. Waarom noemen wij ons dan niet zo? Wel, hierom:

De tijdlijn

De eerste Piratenpartij (Piratpartiet) werd in 2006 in Zweden opgericht door Rick Falkvinge op 1 januari 2006.¹ In Zweden had nagenoeg iedereen rond 1998 al een goede internetverbinding en kennis werd vrij gedeeld: er was een vrije informatiesamenleving. Was een deel van die kennis het intellectueel eigendom van iemand anders? Volgens de huidige wetgeving in Zweden wel..., maar toentertijd was dat nog niet het geval. Dus in 2001 landde de copyright lobby in Zweden en zette een denktank op genaamd Antipiratbyrå, het Anti Piraterij bureau. Die actief bij de overheid ging lobbyen om de copyright wetgeving te veranderen. In reactie zette een groep artiesten, muzikanten en cultureel werkers in 2003 de denktank Piratbyrå op, het Piraterij Bureau. Of makkelijker, het Piraten Bureau. Ze hielden zich ook bezig met met de veranderingen in de Zweedse copyright wetgeving en zette zich in om de wet te behouden. Hierdoor sprak iedereen er over. Het debat, zo schrijft Falkvinge, woedde " in de scholen, op TV, in de kranten, op universiteiten en de werkplek". Maar niet onder politici. Daarom zette hij de piraten traditie voort door een politieke partij op te richten. Die, logischerwijs, de Piratenpartij werd genoemd. Iedereen, in Zweden, was al bekend met het piraten beleid dat opgesteld was door Piratbyrå. Dus de naam Piratenpartij sloeg meteen aan. Iedereen wist meteen waar de partij voor stond.²

Wereldwijde burgerbeweging

Omdat de partij opgericht is voor de bescherming van het (vrije) internet en het internet de hele wereld met elkaar verbindt schoten er overal ter wereld ineens Piratenpartijen op. Wij, de Piratenpartij, zijn dan ook de grootste politieke beweging ter wereld³. Dat is een van de

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party

² <https://falkvinge.net/2011/02/20/why-the-name-pirate-party/>

³ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pirate_Parties

redenen waarom wij onze naam niet gaan veranderen. Als wij met dezelfde idealen een partij op zouden zetten met een andere naam dan missen wij de verbinding met alle Piratenpartijen over de hele wereld. Een van de redenen waarom men toen in andere landen ook voor Piratenpartij koos was omdat, zoals de Spaanse afdeling Partido Pirata het verwoordde: "Ofwel wij claimen de naam en kunnen dan bepalen waar die voor staat of we worden sowieso de Piratenpartij genoemd, zonder enige controle over wat het betekent om piraat te zijn."

En daarom heten ook wij de Piratenpartij.

Voor ons is het een Geuzennaam. Wij staan voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Iedereen heeft evenveel recht op een gelijke behandeling, ook als je een aparte naam hebt. In onze grondwet staat niet voor niets in hoofdstuk één als eerste regel⁴:

1. Gelijke behandeling en discriminatieverbod

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Kennis als recht

Het mag niet zo zijn dat iemand met meer geld meer zendtijd krijgt dan iemand met minder geld. Het mag niet zo zijn dat iemand die harder schreeuwt dan de rest het voor het zeggen krijgt. Onze vergevorderde samenleving bestaat omdat wij al onze kennis en ervaringen over kunnen dragen op een ander. En wij verzamelen en delen die kennis om nog meer te begrip te krijgen over wetenschap, onszelf en onze samenleving. Zodra wij daarmee stoppen stopt onze samenleving met evolueren.

Het wetenschappelijke ideaal is dat kennis groeit en wordt uitgebreid door nieuwe kennis; ook wanneer deze nieuwe kennis de oude weerlegt. Onze ideeën en technologie stellen ons in staat om de volgende stap te maken in die evolutie. Mits! Die informatie inzichtelijk blijft.

Want niet alleen de wetenschappelijke evolutie maar ook onze culturele evolutie stopt. Wij mensen, vormen onze identiteit aan de hand van wat wij weten en denken over wie wij zijn en de wereld.⁵ Onze technologie biedt ons inmiddels een zeer comfortabel en rijk leven. Het biedt ons keuzes in wie wij willen zijn en wat wij belangrijk vinden. Het internet brengt de grote bibliotheek van Alexandrië en alle andere bibliotheken ter wereld je huiskamer binnen. Kennis is van en voor iedereen. Het internet is onze gezamenlijk geheugen. Het velt geen oordeel het registreert alleen maar. Het is een stuk gereedschap, een technologie die niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Hoe wij die kennis en

⁴ <https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vkjaj9crtkv7>

⁵ The Stories We Live By 1997 Dan P. McAdams

die technologie uiteindelijk inzetten is onze keuze. Technologie is technologie, een hamer is een hamer. Je kunt er een huis mee bouwen, of je kunt iemand zijn schedel inslaan.

Wie zijn wij?

Een belangrijk punt bij het nadenken over een samenleving is wie wij, mensen, van nature zijn. Zijn wij kwaad of goed? En onder andere dankzij het internet weten wij dat uit onderzoek steeds vaker blijkt dat wij in principe goed zijn en goed willen zijn. Terwijl onze samenleving toch steeds meer lijkt te draaien op wantrouwen en strijd. Hoe kan dat? Ons is sinds Thomas Hobbes verteld dat mensen slechte wezens zijn. En ondanks dat wij daar niet veel van terug zien in onze samenleving blijken veel mensen dat nog steeds te geloven. Want dat is het verhaal waar onze politiek op draait. De mens is een slecht wezen en heeft dus 'bestuurders' nodig die ervoor zorgen dat niet iedereen elkaar uitmoord. Als u zich afvraagt waarom er een grote afstand is tussen burgers en de politiek dan is dat iets om naar te kijken. Leest u het artikel van meneer Bregman in de correspondent voor meer informatie.⁶

De Piratenpartij is dus een politieke burgerbeweging ontstaan uit het Zweedse Piratbyrån die gelooft dat mensen het recht hebben om informatie met elkaar te delen. Die gelooft dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn en dat iedereen dus mee kan praten in de politiek. Dat wij samen de volgende stap kunnen maken in onze wetenschappelijke en sociale evolutie als wij goed geïnformeerd zijn en een eerlijke dialoog houden. Het internet verbindt, het biedt die informatie en zelfs de ruimte voor die dialoog. Wij vinden dat kennis van iedereen is en dat niemand daar controle over hoort te hebben zoals een Facebook of een Google. Het internet is een stuk gereedschap, net als een hamer, waarmee wij prachtige dingen kunnen bouwen. En die mag niet gebruikt worden voor kwaad of door een groep mensen om een andere groep anders te behandelen of te negeren. Het internet biedt ons fantastische mogelijkheden voor de toekomst. Directe democratie is mogelijk, dat willen wij bereiken door e-democracy. Een transparante overheid is mogelijk. Nieuwe technologieën kunnen wij zelf ontwikkelen. Allemaal dankzij het internet. Alle kennis die wij nodig hebben om een wereld te bouwen waar wij allemaal in willen leven is er. In ieder geval voor nu. Maar het internet kan zichzelf niet verdedigen, het recht op gelijke behandeling kan zichzelf niet verdedigen. Daarom zijn er mensen die haar en de toekomst van alle vrije mensen verdedigen.

Dat zijn wij.

En daarom zijn wij.

De Piratenpartij.

⁶<https://decorrespondent.nl/8001/dit-is-de-vraag-waar-bijna-al-onze-politieke-debatten-om-draaien-en-hetant-woord-geeft-hoop/307598445-a668757c>



Wat wij willen

Wij willen een samenleving waarin mensen menselijk met elkaar omgaan. Waarin iedereen vrij is mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin mensen er toe doen en waardering krijgen voor wie ze zijn en wat ze doen. Een samenleving door mensen voor mensen.

Wij willen vrijheid, vrijheid van informatie en communicatie. Omdat een gezonde samenleving gebouwd is op allerlei verschillende ideeën. Er is namelijk niet één idee of een verhaal dat alles kan beschrijven.

De wereld verandert in rap tempo. En het is niet mogelijk om alles te overzien wat er gaande is en *waarom* het gaande is. Sommige mensen maakt het niet uit, zij denken dat de verandering hen niet raakt, of zij kunnen het zich niet voorstellen.

Wij zijn de mensen die het wel uitmaakt. Waar kan het heen gaan? En waar willen wij dat het heen gaat?

Wij staan voor een aantal keuzes. De samenleving waar wij in leven komt voort uit een ideaal. Een verhaal van hoe wij het beste samen kunnen wonen en werken. Vinden wij dit ideaal? Of vinden wij dat het beter kan? En als het beter kan... hoe dan?

De kern van de zaak

De Piratenpartij gaat uit van humanistische waarden. Dit betekent dat de mens het uitgangspunt is in het denken over de samenleving. Piraten vinden dat iedereen het recht heeft om zoveel mogelijk zichzelf te zijn. Op dit moment is dit niet het geval.

Wij vinden dat iedereen de keuze heeft om bij te dragen aan de wereld. Helaas zijn er steeds meer mensen die buiten de boot vallen. Zij die niet meer mee kunnen of willen met wat het betekent om een inwoner van een plek te zijn. Zij die zich meer als inwoners van de wereld zien en zich ook identificeren met mensen over de hele wereld.

Wat betekent het nog om Nederlander te zijn? Om in Nederland te wonen.

Wij willen van Nederland een plek maken waar mensen echt vrij zijn. Vrij om jezelf te ontwikkelen en vrij om bij te dragen aan de omgeving of wereld zoals jij die wilt.

Wij hebben een probleem

Problemen aan de kaak stellen wordt vaak gezien als doemdenken. Toch is de eerste stap, in het werken naar een oplossing, het erkennen dat er een probleem is. De tweede stap is uitvinden wat het probleem is. Een probleem los je alleen op door ernaar te kijken en de kern van de zaak op te lossen.

Je hoort tegenwoordig steeds vaker, je hebt geen problemen... alleen maar uitdagingen. Noem het wat je wilt, maar als andere mensen beslissingen nemen over ons leven, beslissingen waar wij niet achter staan en waar wij niks aan kunnen veranderen, dan hebben wij toch echt een probleem.

Maar dat is niet ons enige probleem een ander groot probleem is de onverschilligheid. Wij willen niet meer naar problemen kijken. Zolang het jou niet raakt is het niet 'jouw probleem'. Zolang je comfortabel bent is het makkelijk om de problemen waar wij voor staan te negeren. Juist het negeren van problemen is een van onze grootste problemen. Burgers lijken steeds onverschilliger geworden. Onverschillig over politiek, over elkaar, over de onherroepelijke klimaatverandering, over de gelijkwaardigheid in gender, geaardheid en afkomst.

Een ander probleem is de manier waarop mensen over elkaar kunnen denken. Je ziet dat mensen steeds vaker uitgaan van wantrouwen. Wat doet iemand dat mij kan schaden? Terwijl we zoveel kunnen bereiken als we anderen juist dat stukje vertrouwen geven. Als mensen samenwerken zijn ze echt in staat om verantwoorde keuzes te maken, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Het grote verhaal

Een samenleving bestaat uit verhalen. Verhalen waarin wij geloven en die wij elkaar vertellen. Over wat goed en slecht is en wat waardevol en waardeloos is. Wij geloven in die verhalen omdat wij zekerheid nodig hebben. Ik ben: mijn naam, mijn gender, mijn leeftijd, mijn beroep, mijn overtuigingen, mijn waarden. Dat verhaal past in de grotere verhalen van ik ben: van deze familie, in deze stad, in dit land, op deze plek op de wereld. En op die manier heb je een plek in de wereld. Dit is je identiteit, het verhaal van wie jij bent. En jouw verhaal samen met alle verhalen van de mensen die op dezelfde plek wonen maken het verhaal van de samenleving.

De verhalen die jij gelooft geven jou een plek waar jij thuis hoort. Ze geven een gevoel van behagen en vertrouwen. Maar nog niet per se een gevoel van **zingeving**, een reden waarom jij op die plek bent.

Verhaal in crisis

Het verhaal voor de zingeving kwam voornamelijk van de kerk. Wij waren zondig en moesten een vroom en dienstbaar leven leiden. Dat deden wij door dienstbaar te zijn aan de kerk, de staat en onze werkgever. De ouderen van vandaag leefden in de wederopbouw. Nederland moest weer opnieuw opgebouwd worden. Er moesten kinderen komen zodat Nederland een toekomst had. En we moesten aan het werk.

Nederland is vandaag de dag grotendeels seculier. Wij leven niet meer zo veel volgens de regels van heilige boeken. Maar volgens welke regels dan? Wie vertelt ons nu hoe wij een zinvol leven kunnen leiden? Wanneer ben je een goed mens? Als je veel geld verdient en een dikke auto rijdt? Want dat lijkt nu het hoogst haalbare. Dat is de crisis waar wij ons in bevinden.

De vraag is niet wie zijn wij. De vraag is **wie willen wij zijn**. Want het oude verhaal komt aan haar einde. En het is hoog tijd voor een nieuw verhaal.

Het verhaal van Nederland

Nederland heeft een rijke geschiedenis. Wij zijn het volk dat van een onbewoonbaar stukje land een paradijs op aarde heeft gemaakt. Eerst hadden wij ons gevecht met de zee. Daarna hadden wij ons gevecht voor zelfstandigheid. En toen wij 'zelfstandig' waren werden wij handelaren. Een ogenschijnlijk goede beroepskeuze want de wereld draait tegenwoordig om handel. Maar inmiddels zijn wij onze zuur verdiende zelfstandigheid aan het verliezen. Nederland is in de uitverkoop. Wij verkopen ons land en onze bedrijven aan buitenlandse investeerders. Wij hebben steeds minder te zeggen over ons water, energie, onderdak en voedsel. En wij hebben steeds minder te zeggen over de politiek die deze beslissingen maakt.

Nederland had een gouden eeuw* in de 17^e eeuw omdat het allerlei mensen toeliet die op de vlucht waren voor religieuze vervolging. Omdat zij een republiek was waarin wetenschap en kennisdeling aangemoedigd en gevierd werd. Zij brachten nieuwe ideeën, kennis en nieuwe technologie voort. Dit stelde ons in staat om ons eigen leven en land vorm te geven. Wij werden een rijke cultuur omdat wij voorop liepen in technologie, wetenschap en religie. Met de poldermolen wonnen wij de strijd tegen het water. Met de zaagmolen wonnen wij de strijd op het water. En toen spreidden wij uit over de hele wereld.

Maar inmiddels is er van die republiek niks meer over. Ze vond haar laatste succes in de slag bij bergen in 1799. Daarna is Nederland een constitutionele monarchie geworden. En is de hele wereld in Nederland geland. Inmiddels zijn wij loopjongens geworden voor internationale bedrijven zoals Unilever en Shell. Dit zijn geen Nederlandse bedrijven meer. Zij hebben geen binding met de mensen die in Nederland wonen. Zij houden geen rekening met ons individueel belang of zelfs met ons gezamenlijk belang.

Wij zijn meer dan slechts “consumenten” die deze multinationals van geld voorzien. Wij zijn mensen. Als wij weer trots willen worden op onszelf en op ons land zullen wij aan de slag moeten.

* Noot: De “Gouden Eeuw” had ook duistere kanten. Aspecten daarvan zoals de West Indische Compagnie (WIC) met haar slavenhandel willen wij zeker niet bagatelliseren.

Het verhaal van de piratenpartij

De piratenpartij heeft een nieuw verhaal voor Nederland. Niet een die wij voorschrijven of waar je in moet geloven. Maar een waar jij je bij aan kan sluiten als jij hetzelfde gelooft als ons.

In ons verhaal kan Nederland weer voor zichzelf beslissen. In ons verhaal komen mensen weer op de eerste plek als er beslissingen worden genomen. Zodat Nederland weer om mensen gaat en niet alleen om cijfertjes in een bruto nationaal product. Een land waar wij voor elkaar zorgen en waar de staat een eerlijke afweging maakt tussen het individuele belang en het algemene belang.

Een land waar geen ruimte is voor achterkamertjespolitiek en onderonsjes met lobbyisten. Waar het duidelijk is wat de beslissing is en waarom die gemaakt moet worden. En waar wij, de mensen, weer een stem krijgen in die beslissing.

Piraten geloven dat de meeste mensen gewoon prettig samen willen leven. Maar wij weten ook dat er mensen zijn die zich niet aan de regels en de afspraken houden. Mensen die ten koste van anderen leven.

Wij hebben niet een volledig antwoord. Maar wel een idee voor hoe wij het verhaal samen kunnen schrijven. Zowel op papier als op straat. Wie willen wij zijn? Hoe willen wij samenleven? Waar willen wij heen?

Tijd, het meest waardevolle dat je hebt

De econoom Keynes voorspelde dat wij in 2015 nog maar 15 uur per week moesten werken om welvarend te zijn. Het tegendeel lijkt waar te zijn. Heel veel mensen moeten steeds langer en harder werken om in de simpelste basisbehoeften te voldoen. Men zegt: tijd is geld. Maar het idee dat alleen de tijd die je besteed aan geld verdienen zinvol is doet geweld aan onze natuur.

Bronnie Ware, een palliatieve zuster in Australië had de taak om mensen te begeleiden in hun laatste dagen op aarde. Zij vroeg die mensen waar zij het meeste spijt van hadden. Dit waren hun antwoorden⁷:

1. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leiden, niet het leven dat anderen van mij verwachtte.
2. Ik zou willen dat ik niet zo hard gewerkt had.
3. Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.
4. Ik zou willen dat ik contact had gehouden met mijn vrienden.
5. Ik zou willen dat ik mijzelf gelukkig had laten zijn.

Dat zijn laatste wensen van mensen die hun hele leven hebben gewerkt voor ons. *Je tijd is je meest kostbare bezit.* En op dit moment leven wij in een samenleving waarin jij je tijd ruilt voor geld. Zowel met je werk als wanneer je 'social media' gebruikt. Het is jouw tijd, jouw leven, alles dat je hebt. En zij nemen jouw tijd en het enige dat je er voor krijgt is geld. Jij bent in dit systeem volledig vervangbaar. Uiteindelijk maakt het niet uit of jij het doet of iemand anders. Er is geen behoefte aan jou als individu om dat te doen. Zolang je werk hebt is dat misschien geen probleem. Maar de toekomst van werk is heel onzeker. Want wat gaan wij nog doen als de wc zichzelf boent en de afwas zichzelf doet? Als advocaten, taxichauffeurs, leraren en stratenmakers niet meer nodig zijn?

Wat hou je over als tegen 2030 veel van dat werk is geautomatiseerd? Want dat is de prognose. In onze zoektocht naar comfort hebben wij onszelf overbodig gemaakt. Dus wat gaan we nu met onze tijd doen? Hoe hebben wij nog waarde in een wereld waar de waarde bepaald wordt door betaald werk.

De kern van het verhaal

Mensen onderscheiden zich graag. En heel lang was het onderscheid geld. De koning was bijzonder en iedereen wilde de koning worden. Want de koning had veel geld en een

⁷ <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/feb/01/top-five-regrets-of-the-dying>

paleis, een gouden koets en allemaal lakeien die zijn leven heel comfortabel maakte. Iedereen wilde de koning worden, want er was maar één iemand die dat kon zijn. Maar de koning was ook verantwoordelijk voor het land dat hij regeerde.

De nieuwe koningen zijn de CEO's. Zij hebben heel veel geld en meerdere paleizen, een vloot van dure auto's en allemaal lakeien die hun leven heel comfortabel maken. Maar zij hebben geen verantwoordelijkheid voor een land en haar volk. Zij leggen enkel verantwoording af naar hun aandeelhouders.

Dus wij zullen onszelf moeten gaan regeren. Wij willen ons niet onderscheiden met de auto die wij rijden, maar met wie wij zijn. Hoe wij gewaardeerd worden door onze omgeving omdat wij verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor onze omgeving. Wij willen een samenleving waar mensen samen kunnen leven en werken zonder dat wij iemands lakei zijn. Waarin wij gewaardeerd worden voor onze arbeid omdat wij het zijn die het doen. En waarin mensen dus waardering hebben voor de arbeid van anderen.

Het ideaal is een netwerk van mensen die samen, online en offline, nieuwe technologieën en verhalen maakt. En dit netwerk is mogelijk in de ruimte tussen de huidige politiek en het bedrijfsleven. Een netwerk van mensen die zich onderscheid door als een zwerm problemen op te lossen. Wie wil jij zijn in die zwerm?

De eerste vraag die je aan jezelf moet stellen is: wie wil ik zijn? Vervolgens moet je vragen: waar wil ik mijn tijd aan spenderen? Wat is waardevol voor mij en voor mijn omgeving? Dat hele verhaal vatten wij samen in het idee van **zingeving**. Wij moeten de vrijheid krijgen om keuzes te maken over wat wij willen doen met wie wij zijn. Wij moeten de ruimte krijgen om onze verhalen samen vorm te geven. Om dat verhaal vorm te geven moeten wij weten wat er allemaal mogelijk is. Om zo te ontdekken wat wij hadden, hebben en kunnen hebben.

De samenleving evolueert. En net als in de natuur heeft de samenleving heel veel ideeën nodig om een nieuwe richting op te groeien. De beste ideeën/verhalen overleven en daaruit ontstaat een nieuwe samenleving. Het probleem is alleen dat sommige ideeën voorrang krijgen over anderen. Het is geen gelijk speelveld. De ideeën die voorrang krijgen zijn de ideeën van de mensen die onze samenleving tot nu toe hebben geleid met hun ideeën en verhalen. En die verhalen waren soms goed en hebben ons veel welvaart gebracht, helaas ook ten koste van andere landen en volkeren. En inmiddels zijn ze niet meer toereikend voor de 21ste eeuw. Het huidige verhaal bestaat alleen nog maar omdat bepaalde mensen en personen er belang bij hebben. De politiek zou een eerlijke overweging moeten maken tussen het individuele belang en het gezamenlijk belang. Maar dat doet ze niet meer.

Wij moeten een nieuw verhaal schrijven. Een verhaal dat wij aan onszelf en Nederland kunnen verantwoorden. Elke keuze die je maakt gaat over het belang voor jezelf ten opzichte van het belang van anderen. En er is niks mis met voor jezelf zorgen. Je kunt

alleen iets bijdragen aan de rest als jij jezelf op orde hebt. Maar dit mag niet ten koste gaan van anderen.

Samen Leven

De Piratenpartij staat voor een vrij informatiesamenleving. Waar jij jezelf vorm kan geven en je eigen verhaal kan maken. Een samenleving waarin jij kan zien waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Waar je naar eigen inzicht aan bij kan dragen. Waar de politiek staat voor echte volksvertegenwoordiging. Waar het beroep van politicus weer in aanzien komt, omdat een politicus iemand is die zijn/haar keuzes kan verantwoorden. En waar wij samen heldere doelen voor de toekomst kunnen schetsen.

Transparantie staat hoog in het vaandel voor piraten. Een transparante overheid zorgt ervoor dat wij kunnen herleiden waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn/worden. Dat wij kunnen zien waar het geld heen gaat en waarom. Waar het bedrijfsleven werkelijk waarde creëert en waar de politiek staat voor echte volksvertegenwoordiging. Waar het beroep van politicus weer in aanzien komt, omdat wij onze politici kunnen controleren en daardoor vertrouwen.

Op dit moment is het systeem zo verouderd dat het ontzettend moeilijk is om bij bepaalde informatie te komen. Waar stem je precies voor? Waar gaat je betaalde belastinggeld heen? Waarom worden bepaalde afspraken gemaakt? En wat heeft het met jou te maken?

Piraten geloven dat die vragen uitmaken. En willen het weten. En wij vinden dat het allemaal een stuk eenvoudiger kan. De overheid moet er zijn om een goede afweging te maken tussen ons individueel belang en ons gezamenlijk belang. Het moet de mens op de eerste plaats zetten. Want nu lijken het meer de 'rechtspersonen' die het voor het zeggen hebben. En een bedrijf is bij wet dan wel een rechtspersoon, maar het is nog steeds geen mens.

Huidige situatie

Het verhaal van de samenleving begint en eindigt allemaal bij de mensen die samen leven. Om een goede balans te vinden tussen een individueel belang en het gezamenlijke belang is er in een democratie een grondwet waarin de regels staan over hoe wij samenleven.

De huidige situatie is dat de politiek steeds meer van haar taken uitbesteed aan het bedrijfsleven. Maar zorg, gezondheid, onderwijs en welzijn vallen niet te rijmen met het verhaal van bedrijven. Want de kern van het verhaal van een bedrijf als 'rechtspersoon' blijft altijd: winst maximalisatie. Ze moeten geld verdienen.

Dus de overheid geeft haar taken over aan de markt en zegt: "dat is niet meer onze verantwoordelijkheid". En de markt zegt: "Daar kunnen wij niets aan verdienen, dus daar kunnen wij niks mee." En zo vallen steeds meer mensen buiten de boot. En die groep wordt steeds groter naarmate de economische ongelijkheid stijgt. Als er maar een winnaar

kan zijn, heb je een hele hoop verliezers. En wat gaan wij met die mensen doen? Dat is de vraag waar wij nu voor staan.

Veel mensen hebben geen binding meer met hun werk of zijn niet meer 'geschikt' voor de banen die overblijven. Maar een baan hebben is nog steeds een belangrijk onderdeel van het persoonlijk en nationale verhaal. Als je geen werk heb hoor je er niet bij. Dus wat ben je dan?

De huidige situatie is dat er veel meer eenzaamheid en onzekerheid is dan zou hoeven. Wij worden meer en meer werknemers en consumenten en daardoor missen een hoop mensen het gevoel van zingeving.

Wie zijn wij

De mens is van nature een sociaal wezen. Sinds het begin van onze tijd zijn wij aangewezen op elkaar om te overleven. Wij hadden elkaar nodig voor bescherming en voedsel. En wij hadden elkaar nodig om ons niet alleen te voelen. Voor een mens is het extreem belangrijk om ergens bij te horen. Daarom vertellen wij onszelf verhalen over wie wij zijn en waar wij vandaan komen. Wat wij kunnen en willen doen.

Maar wij lijken elkaar niet meer nodig te hebben. Wij kunnen onze eigen geld verdienen. Onze eigen huis huren/kopen en als we honger hebben gaan we naar de winkel of een plek waar wij een maaltijd kunnen kopen. Dus wat is dan nog het nut van de anderen? Waarom zou je ze nodig hebben? En de meeste mensen lijken toch alleen maar dingen van je te willen. Ze willen je tijd om dingen te doen waar je geen waardering voor krijgt en ze willen je data om je spullen te verkopen. Werk zonder waardering is dodelijk en steeds meer mensen doen dingen waar ze helemaal niet in geloven.

En toch krijgen wij nog steeds op school te horen dat je moet voorbereiden op een baan, dat je alleen bijdraagt aan de samenleving als je betaald werk hebt. Dat gaat voorbij aan de impact en onmisbaarheid van de talloze vrijwilligers die ons land rijk is. Piraten zetten zich bijvoorbeeld allemaal vrijwillig in voor de samenleving, maar wij krijgen er niet voor betaald en dus is het in het huidige systeem geen 'werk'.

Er worden je twee keuzes voorgesteld; of je doet mee en dan hoor je bij ons, of je bent ongehoorzaam en dan hoor je er niet bij. Dan ben je lastig en mag je niet mee doen. Dus veel mensen kiezen voor de zekerheid. "Ik ga werken en een huis kopen en kinderen krijgen, want dan weet ik zeker dat ik een prettig leven heb." Als je kiest voor de onzekerheid dan is het je eigen schuld als je het niet red. Dan word je niet 'succesvol'.

Maar vandaag de dag lijkt het kiezen voor zekerheid net zo onzeker als het kiezen voor onzekerheid. Want succesvol zijn betekent al je tijd stoppen in werken tussen heel veel mensen die allemaal hetzelfde willen. En dat is die ene plek aan de top waar maar een persoon kan zitten. En dat begint een steeds harder gevecht te worden. De meeste mensen willen niet hard en willen niet vechten. De meeste mensen willen gewoon prettig

samen kunnen leven. En dus kiezen steeds meer mensen voor een leven dat zij zelf waardevol vinden. De kans op zekerheid wordt steeds onzekerder en dan kun je beter gaan doen wat je leuk vind. Met het wegvallen van die zekerheid ontstaat er een ruimte voor mensen om weer een nieuw verhaal te vertellen.

Samen Leven

Voor een piraat is een waardevol leven een leven dat werkelijk iets toevoegt. Al is het alleen maar voor je meest directe naasten. En niet ten koste van anderen.

Werk is jouw aandeel in je omgeving. Jouw tijd die je besteed aan het beter maken van wat jij belangrijk vind. En de waarde die jij hebt voor de samenleving wordt bepaald aan de mate waarin je bijdraagt aan het algemene belang.

Het probleem

Er is een steeds grotere afstand van het volk tussen, aan de ene kant, de politiek en aan de andere kant en 'de grote jongens' die de economie bepalen.

De politiek draait steeds meer om 'het managen' van consumenten. Burgers worden niet meer gezien als mensen maar als een productiemiddel en consument. En de mensen zelf hebben vaak het gevoel dat zij niet gehoord worden. Dat hun bijdrage er niet toe doet. Als je het regeerakkoord 2017-2021 leest zie je dat het hele verhaal gaat over economie. Na de tweede wereldoorlog is het geloof dat de markt een eerlijke samenleving oplevert, steeds meer gegroeid.

Maar de markt aan de andere kant laat zien dat zij, om wat voor een reden dan ook, niet optimaal functioneert op het gebied van o.a.: zorg, onderwijs en andere sociale voorzieningen. Dat komt niet door de marktwerking, maar omdat er geen vrije marktwerking meer is. Als onze samenleving het bordspel Monopolie is dan beginnen wij het spel in een ongelijke situatie. Er zijn al een aantal spelers die alle straten hebben en daar allemaal hotels opgebouwd hebben. En nog voordat je officieel mee mag spelen heb je al een schuld bij die groepen.

Een bijkomend probleem is dat werk vaak onpersoonlijk is. Het verhaal van professionaliteit is dat je emotie van werk kunt scheiden. Frederic Laloux schrijft in zijn boek *Reinventing Organizations* dat het pak een soort van uniform is. Een persona, een masker, van professionaliteit die van je vraagt of je jouw eigen normen en waarden bij de voordeur achterlaat. Dat je een deel wordt in het verhaal van het bedrijf. En dat gaat niet over mensen, maar over winstmaximalisatie en het bereiken van de top. Professionaliteit met pak betekent dus dat je jouw menselijkheid aan de kant zet.

Geen wonder dus dat mensen het gevoel hebben dat ze er niet meer toe doen. Want de enige manier om nog mee te doen is het gevecht aangaan voor de plek die die andere al heeft. En zo ontstaat er langzaam maar zeker een ruimte in onze samenleving waar

mensen wonen die niet geholpen worden door de politiek of het bedrijfsleven, die er niet bij horen. Die mensen kunnen niet mee doen met het verhaal van de zelfstandigheid. Steeds meer mensen worden dus weer gedwongen om elkaar te helpen.

Het idee in de politiek en het bedrijfsleven is dat wij niet voor onszelf kunnen zorgen. Dat wij hen nodig hebben om ons leven richting te geven en te leiden. Dat komt ook omdat wij nog niet echt hebben laten zien dat wij het kunnen. Deels omdat wij niet de middelen (Kennis en Kunde) hadden om het zelf te doen. Maar ook deels omdat wij geloven in het verhaal dat wij het niet kunnen.

De Oplossing

Nu is het moment om te laten zien dat wij ons verhaal eer aan doen. Dat wij wel in staat zijn om samen te werken en te leven. En dat is geen simpele opgave. Maar er is geen simpele oplossing voor het complexe probleem waar wij voor staan.

Wat er nodig is, is een verandering in het denken over wie wij willen zijn als mens en samenleving en waar wij met zijn allen heen willen. Daarvoor zullen wij goed onze eigen waarden en eigenwaarde moeten leren kennen. Je eigen waarden zijn wat jij belangrijk vindt, jouw “normen en waarden”. Je eigenwaarde is wat jij kan betekenen voor de samenleving, jouw plek. Wat kun jij bijdragen aan je omgeving? Dat zien en begrijpen vereist een mate van kwetsbaarheid die niet gebruikelijk is vandaag de dag.

Wij moeten laten zien dat er professionaliteit zonder pak mogelijk is.

Wij zullen onze fouten moeten leren vieren. Elke “fout” is een leermoment. Wij zullen moeten leren dat wij niet alles kunnen, maar dat iedereen iets kan wat een ander niet kan. Wij zullen moeten leren elkaar op onze fouten te wijzen zonder persoonlijk te worden en zonder dat direct persoonlijk op te vatten. Wij zullen naar onszelf moeten kunnen verantwoorden waarom wij bepaalde keuzes maken. Wij zullen een balans moeten vinden tussen ons eigenbelang en ons gezamenlijk belang.

Maar omdat het oude verhaal niet erg gediend is van nieuwe verhalen zullen wij die systemen moeten bouwen in de gaten die vallen in het oude verhaal. Dat is de reden waarom privacy zo belangrijk is voor ons. Een nieuw idee kan alleen ontstaan als er geen beperking aan de ideeën wordt gesteld. Maar wij voelen ons niet vrij om over die nieuwe ideeën te praten. Voor sommige van ons komt dat door angst voor vervolging, karaktermoord of uitsluiting. En met de huidige technologie van Google, Facebook, etc. is dat makkelijker dan ooit.

Denk je dat Martin Luther king zijn toespraak nu zou kunnen houden en overal gehoord zou worden? Wist je dat hij vreemd ging en rookte? Nu zeggen wij misschien “nou en?” maar toentertijd zou het zijn verhaal veel zwakker hebben gemaakt.

Met alles wat de overheid en het bedrijfsleven over ons weet is het heel gemakkelijk om sommige verhalen de kop in te drukken die niet gunstig zijn voor het oude verhaal. Denk aan China die een 'social rating system' in gaat voeren⁸. Een systeem waarbij je als burger beoordeeld wordt op hoe 'braaf' je bent. En als je niet braaf bent wordt je gestraft, dan krijg je geen bankrekening of mag je niet met het OV, kun je in bepaalde bedrijven niet werken of mag je niet aan sommige scholen studeren.

Privacy is voor ons zo belangrijk omdat mensen alleen kunnen ontwikkelen als zij voor zichzelf denken en hun eigen keuzes kunnen maken. Fouten mogen maken en van die fouten mogen leren. Wij moeten weer de vrijheid krijgen om voor onszelf te denken. En beslissingen mogen maken over ons eigen leven.

Wij moeten het samen doen. Want het is niet meer mogelijk voor één persoon of groep van personen om ons allemaal te controleren. Daarvoor is de wereld simpelweg te complex geworden. Veel mensen willen graag dat iemand anders 'het' voor ze regelt. Maar wij kunnen de verantwoordelijkheid niet meer van ons afschuiven.

Er is een nieuw systeem mogelijk waarin wij gewoon prettig samen kunnen leven met genoeg welvaart voor onszelf zonder dat het ten koste gaat van anderen. Maar daar zullen wij met zijn allen aan moeten werken.

De Piratenpartij wil niet het oude systeem afbreken voordat we iets nieuws kunnen bouwen. Wij willen in de ruimte die valt tussen politiek en bedrijfsleven een nieuwe vorm van samenwerken en samenleven laten groeien die uiteindelijk het oude systeem overbodig maakt. Wij zijn niet voor revolutie, maar voor een upgrade.

Samenleving

Wat wij nodig hebben is een decentraal systeem dat zichzelf kan onderhouden. Een manier waarop je samen met jouw directe omgeving waarde kunt creëren. En jezelf kunt voorzien in onderdak, voedsel, water en energie. Zodat jij je eigen broek op kunt houden en anderen kan helpen zoals zij jou zouden helpen als het jou even niet lukt.

Nederland is groot in kennis.

De kennis om dat te doen is er al. We hebben alle middelen al. En de noodzaak begint steeds meer te groeien. Er is zelfs al een begin gemaakt. Wat er nodig is is een groep mensen die al deze initiatieven samenbrengt en overzichtelijk maakt. Een partij die zich inzet voor de zelfbeschikking en zelforganisatie van de bewoners van een stad, regio of het land.

Dat is wat de Piratenpartij wil doen. Door een activistische politieke burgerbeweging te zijn willen wij een nieuw politiek stelsel laten groeien in de ruimte tussen de 'oude-politiek' en

⁸<https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-surveillance-big-data-score-censorship-a7375221.html>

de markt. Wij willen niks afbreken, maar iets nieuws laten groeien dat de goede aspecten van het 'oude' mee neemt naar een nieuw model dat uiteindelijk het verouderde model kan vervangen.

Op het gebied van politiek willen wij dat doen door middel van e-democracy. Waarbij iedereen een gelijkwaardige stem heeft. Maar die nieuwe politiek gaat niet werken als wij onszelf niet houden aan onze nieuwe afspraken. Wij werken niet voor geld. Wij werken voor elkaar en voor onszelf en daar verdienen wij geld mee. Geld is slechts een makkelijk middel voor het ruilen van diensten en producten. De werkelijke waarde die wij hebben is het vertrouwen dat wij geven en krijgen. En dat vertrouwen verdienen wij door te laten zien dat wij begaan zijn met de mensen om ons heen.

Dat klinkt moeilijk en kwetsbaar en dat is het ook. Zonder vertrouwen heb je geen vredige samenleving. Op het moment is vertrouwen ver te zoeken, om vertrouwen te krijgen moet je het geven. En het moet ergens beginnen. Maar dat betekent niet dat wij ons continu in de luren laten leggen. Als mensen niet betrouwbaar zijn dan laten ze het wel weten. En binnen de Piratenpartij accepteren wij geen onbetrouwbare mensen. Mensen die leven ten koste van anderen moeten zich schamen over hun gedrag, maar dat gaan ze niet doen als wij ze dat niet vertellen. Dus wij gaan uit van vertrouwen. En zodra iemand niet betrouwbaar blijkt mag hij of zij een tijdje niet meer meedoen.

Concreet

Dat klinkt allemaal heel leuk en 'fluffy' maar een mooi ideaal blijft alleen maar een ideaal als wij er niet iets mee gaan doen. Daarom hebben wij concrete ideeën op de gebieden van Politiek, Samenleving en Zingeving.

Politiek

De politieke organisatie van de Piratenpartij is er op gericht om de naam politiek eer aan te doen door betrouwbaar en transparant te zijn. De organisatie is gericht op het inspireren, motiveren en activeren van mensen om zich weer met hun eigen verhaal en de plek daarvan in de samenleving bezig te houden.

- Partij van vertrouwen en betrouwbaarheid
 - Iedereen die een rol vervult in de Piratenpartij gaat uit van vertrouwen. Je vertrouwt erop dat anderen ook het beste voorhebben met jou en de partij. Als iemand dat vertrouwen schaadt wordt dit besproken en er zal een oplossing worden gevonden.
 - Als je een rol vervult binnen de Piratenpartij vertrouwt iedereen er op dat jij die rol uit kan voeren. Men mag je altijd adviseren over keuzes, maar uiteindelijk beslis jij.
 - Als je de verantwoordelijkheid neemt voor een Rol word je geacht die verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk word je meer gewaardeerd voor wat je doet dan wat je zegt.
- Partij van waarde en waardering
 - Als je een Rol vervult in de Piratenpartij vul je die met jouw Kennis en Kunde. Wat jij weet en wat jij kunt is een waardevolle bijdrage aan de organisatie. Dit is jouw waarde voor de organisatie.
 - Iedereen kan iets en hoe klein je aandeel ook is, het is waardevol dat jij dat doet. Wij waarderen jouw bijdrage en jij waardeert de bijdrage van anderen.
- Professionaliteit zonder pak
 - Samenwerken doe je richting een concreet doel, maar dat doel wil je bereiken omdat je gelooft dat het goed is voor jezelf en anderen.
 - Er is ruimte voor emotie maar je kunt onderscheid maken tussen jouw idee over iets en de werkelijkheid van die situatie.
- Directe democratie

- Wij vertrouwen jou om een weloverwogen beslissing te maken. Dus jij hebt een stem waarmee je op voorstellen kunt stemmen.
- Als je geen weloverwogen beslissing kunt maken machtig je iemand anders om voor je te stemmen. Dit is altijd een persoon die jij kent en die jij vertrouwt.
- Als je gemachtigd bent dan vertegenwoordig je een groep mensen.

Samenleving

- Bijdragen
 - Wij geloven dat er mensen zijn die graag willen bijdragen aan een betere wereld en dat zij te vertrouwen zijn in hun kennis en kunde.
 - Wij steunen mensen met initiatieven die bijdragen aan de toekomst van Nederland en de wereld.
 - In de ruimte tussen politiek en markt willen wij een netwerk van zelfstandigen bouwen die een nieuw systeem ontwikkelen die uiteindelijk het oude model kan vervangen.
- Zelforganisatie
 - Kies je uitdaging – maak een heldere inschatting van wat je wilt en wat je kunt en kies daaruit wat haalbaar is.
 - De Piratenpartij ondersteunt mensen met het opzetten van organisaties en ondernemingen die bijdragen in een eerlijke balans tussen het individueel en gezamenlijk belang.
 - De Piratenpartij draagt bij aan een ondersteunend netwerk voor zelforganisatie. Door verschillende groepen en initiatieven op lokaal en nationaal niveau met elkaar te verbinden.
 - Broncode – om te zorgen voor een eerlijk speelveld houd iedereen zich aan dezelfde spelregels.
- Zingeving
 - Als je een Rol hebt in de Piratenpartij word je vertrouwd met de verantwoordelijkheid voor die rol. Jij krijgt alle ruimte om te laten zien wie je bent.
 - Als je de verantwoordelijkheid niet waarmaakt dan word je aangesproken op je Rol en niet op je Persoon.
 - Door een Rol te vervullen kun je leren over je eigen waarden en waarde en steeds meer waardering krijgen voor wie jij bent

Toekomst

De toekomst van Nederland is wat Piraten betreft een decentrale samenleving waarbij de mensen die ergens wonen en werken het recht tot zelfbeschikking hebben over die plek. De wereld is zo groot geworden dat het niet meer mogelijk is om het allemaal centraal te organiseren. Wij gaan werken voor en met elkaar. Dat betekent dat je samen besluiten neemt als die jullie aangaan, en dat je overlegt met anderen wanneer besluiten die anderen raken.

Onze waarde wordt bepaald aan de mate van vertrouwen en betrouwbaarheid die wij hebben. Mensen die niet volgens de regels spelen en proberen vooruit te komen door 'vals' te spelen zijn waarde-loos. Zij hebben geen eigen waarden of eigenwaarde.

De samenleving is een organisatie van mensen door mensen geworden die gericht is op het welzijn van hun omgeving en de mensen die daar wonen en alle gebieden en mensen waar zij invloed op heeft.

In de ruimte tussen 'de markt' en de politiek willen wij een netwerk van mensen bouwen die niet alleen maar werkt voor geld en aanzien. Een netwerk van mensen die hun eigen kwaliteiten naar waarde kunnen schatten en de ruimte krijgen om daarmee bij te dragen aan ondernemingen die gericht zijn op het ontwikkelen en verbeteren van de samenleving.

Denk een netwerk van mensen die allemaal een aandeel hebben in hun omgeving. Net zoals er kinderdagverblijven zijn waar de ouders om de beurt de zorg voor de kinderen op zich neemt. Dit is de manier waarop wij samen willen werken. Jij vertrouwt er op dat de andere ouders net zo goed zorgen voor jouw kind als jij voor hun kind zorgt wanneer het jouw beurt is. Dit is het idee van een 'stakeholder organisatie' Een organisatie/samenleving waarin iedereen in de organisatie ook een wezenlijk belang heeft dat de organisatie goed is voor iedereen.

Vanuit dat netwerk ontstaan drie instituties die samen de gehele regio besturen door de mensen van die regio voor die regio. De toekomst is niet een bedrijf of overheid die alles controleert. Maar heel veel ondernemingen en deelraden die samen een afweging maken tussen het individuele en het gezamenlijke belang. Die samen wetten maakt die gericht zijn op het stroomlijnen van groei en innovatie. Naast de grondwet moet er een rechtssysteem zijn dat makkelijk wetten kan maken en verwijderen

- **Ondernemingen**

- Het internet, waar nieuwe technologieën ontwikkeld worden die op lokaal niveau ingezet kunnen worden
- Coöperaties rondom levensbehoeften zoals voedsel, water en energie. Maar ook culturele instellingen en onderwijs.
- De marktplaats waar jij diensten en producten aan kunt bieden en kan kopen.
- Lokale valuta als aanvulling op de huidige valuta zodat gecreëerde waarde ook in het bezit blijft van de mensen die de waarde creëren.
- Een basisinkomen zodat niemand zich zorgen hoeft te maken om de minimale bestaansvoorwaarden.

- **Politiek**

- Elke straat kiest een vertegenwoordiger die hun belang vertegenwoordigt in de buurt via de buurraad. Daarboven komen de raden die een steeds groter oppervlak vertegenwoordigen; wijkraden, dorp/stads raad, provinciale staten en de Nederlandse overheid
- De raden maken een afweging van het algemeen belang versus het individuele belang
- Politiek bestaat uit e-democracy waarbij iedereen die een aandeel heeft in een gebied mee kan beslissen over dat gebied en vertegenwoordigers aan kan stellen voor het bestuur van een aantal gebieden samen.
- Wetten maken, aanpassen en verwijderen.

- **Recht**

- Wetten toetsen en rechtspreken.
- Rechters zijn de mensen die worden vertrouwd op het gebied van de grondwet interpreteren en daar eerlijke wetten voor maken

Tussen de politiek zijn drie controlerende en stimulerende instituten.

- **Academia**

- Controleert of de politiek zich houdt aan de wet en of het recht rekening houdt met politieke situaties
- Ontwikkeling van kennis en technologie

- **Justitie**

- Controleert of onderneming zich aan de regels houden en of het recht voldoende balans kent tussen individueel en gezamenlijk belang.
- Handhaaft de wet

- **Media**

- Controleert of de politiek een juiste afweging maakt tussen het individueel en gezamenlijk belang en of de ondernemingen zich voldoende inzetten voor het algemeen belang.
- Onderzoekt en vertelt verhalen over de staat van de samenleving.



In het kort

De Piratenpartij wil in de ruimte tussen politiek en markt een decentraal zelforganiserend netwerk opzetten. Een zwerm economie gestoeld op vertrouwen en eigenwaarde.

Omdat het decentraal georganiseerd is en op vertrouwen draait moet je dus heel veel mensen overtuigen van jouw ideaal en je beste intenties. In een democratie moet iedereen aan het woord kunnen komen. Dus ook als men haat wilt zaaien. Want wij gaan er van uit dat er veel meer mensen vrede willen dan oorlog. Omdat er meer mensen zijn die goed willen zal het kwaad nooit de overhand krijgen. En als je iets wilt doen binnen het systeem moet je genoeg mensen overtuigen dus als je kwaad wilt zal je geen voet aan de grond krijgen.

De directe democratie dwingt mensen om te kijken naar hun overtuigingen en te luisteren naar die van anderen, waardoor men dus gedwongen wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor wie ze zijn en wat zij doen. De kortzichtigheid van sommige mensen komt deels voort uit slecht onderwijs, maar deels ook omdat mensen graag de verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Ons hele systeem is daar op gericht, dus als wij iets wezenlijks willen veranderen, zullen wij daar moeten beginnen. Naarmate mensen beter leren wat ze kunnen en willen zijn zij steeds beter in staat om bij te dragen op hun manier.

De economie wordt weer een eerlijk speelveld. De werkelijke waarde van de economie wordt bepaald aan de mate van vertrouwen en betrouwbaarheid van mensen. Geld is slechts een ruilmiddel.

Wij hebben zo veel vrije tijd en middelen tot onze beschikking, wij zijn zo rijk, maar wij doen er niet echt iets mee. Wij willen weer kijken naar wat wij kunnen en willen doen in plaats van kijken wat er allemaal mis gaat en ons blind staren op het idee dat het onmogelijk is om iets te veranderen. Dat klinkt misschien heel idealistisch, maar wat is het alternatief? Misschien is de mens wel gedoemd om voor altijd oorlog te voeren. Maar dat geloven wij niet, want in zo een wereld willen wij niet leven.

Wij zijn Piraten, maar jij waarschijnlijk ook. Samen gaan we het verschil maken. Ons verhaal is zijn tijd ver vooruit, maar het is aan ons samen om dat verhaal te realiseren voordat de actualiteit onze samenleving heeft ingehaald. Doe je mee?